

Het vreemde paard van Sinterklaas door Nellie de Kok



Samenvatting

Als Sinterklaas in Nederland aankomt, wil hij dat Piedewiet zijn paard, Americo gaat halen. Maar Americo wordt tegengehouden door een ander paard, Neppart genaamd. Hij lijkt wel op Americo, maar is toch net even iets anders. Hij is groter en niet zo wit. Neppart wil dat Americo het reservepaard wordt en stopt hem in een zak. Nu stapt Neppart naar buiten met Piedewiet. Ziet Sinterklaas echt niet dat het een ander paard is? En wat gebeurt er nu met Americo?

Een poppenkastspel voor kinderen vanaf 3 jaar.

Poppen: Sinterklaas, zwarte piet (Piedewiet), 2 witte paarden (de ene net iets anders dan) de andere.

2 spelers in de poppenkast (je kunt dit ook alleen spelen)

Speler 1: Americo en Sinterklaas

Speler 2: Neppart en Piedewiet

Voorwerpen: een stoomboot (papier), een zak, een doekje.

Achtergrond: een donkere en een lichte achtergrond.

Duur: 10 minuten

Het vreemde paard van Sinterklaas

Liedje: Zie ginds komt de stoomboot. De stoomboot vaart voorbij.

Sint: Ja, laat me hier maar uitstappen. Piedewiet! Haal jij mijn paard Americo even. Ik ga nu aan land.
Ik weet even niet waar ik ben. Maar warempel daar zie ik al een aantal kinderen op mij zitten wachten.

(Sint noemt een naam van een kind) Weet jij misschien waar ik nu ben?
O, dank je. De wegwijspiet is onze zeekaarten vergeten en daarom wist ik even niet waar we waren. Dus we zijn in ... Dat komt goed uit. Ik kom ieder jaar in ...

Ik ga eens kijken waar Piedewiet blijft met mijn paard. Jullie gaan nog niet weg hè? Oké, dan zie ik jullie straks nog.

(Sint verdwijnt)

Liedje: Zachtjes gaan de paardenvoetjes, trippel trappel trippel trap.

Americo: Ik voel dat de boot stil ligt. Piedewiet zal me zo wel komen halen. Ik heb weer zin om in de frisse lucht te lopen. Hé wat hoor ik?

Neppart: Hu, hu, hu, eindelijk. Ik stikte zowat onder die deken.

Americo: Hé, ho, wie ben jij?

Neppart: Ik ben Neppart. Ik ben met jullie meegevaren.

Americo: Waarom?

Neppart: Nou, heel simpel. Ik heb er genoeg van om altijd maar weer in die warme Spaans wei te staan. Ik wil ook een keer iemand belangrijks op mijn rug. Sinterklaas bijvoorbeeld.

Americo: Dus jij bent nog nooit in Nederland geweest? (Neppart schudt zijn hoofd)
Weet je wat. Ik heb een goed idee. Jij wordt het reservepaard van Sinterklaas. Kijk, als ik ziek word, heeft Sinterklaas een ander paard nodig. Je kunt mij ook vervangen als ik mijn been bezeer.

Neppart: (Nors) Ik heb nog een beter idee. Als jij het reservepaard van Sinterklaas eens wordt. (pesterig) Kijk als ik ziek word heeft Sinterklaas een ander paard nodig. Of als ik mijn been bezeer.

Americo: Maar dat vindt Sinterklaas nooit goed.

Neppart: (gemeen) Hij zal wel moeten.

Americo: O ja, hoezo?

Neppart: Ik ben groter en sterker dan jij.

Americo: Ik ben slimmer dan jij.

Neppart: Dat merkt Sinterklaas toch niet.

Americo: Natuurlijk wel. Kijk eens naar onze kleur. Ik ben veel witter dan jij.

Neppart: Maar dat ziet hij niet als jij niet meer naast me staat.

Americo: Wat bedoel je?

Neppart: Als jij onder die deken gaat liggen, ziet hij het verschil niet.

Americo: Maar ik ga niet onder die deken liggen.

Neppart: O ja, dat doe je wel.

Americo: O nee, dat doe ik niet.

Neppart: Mmmm, laat me even denken.

Americo: Ik zou maar snel maken dat ik weg kwam als ik jou was. Direct komt Piedewiet me halen. Hij vraagt zich vast af wat jij hier doet.

Neppart: Dus jij denkt niet, omdat ik groter en sterker ben, dat hij mij meeneemt in plaats van jou?

Americo: Ja, misschien om je terug te sturen naar Spanje. Hij ziet zo dat ik Americo ben.

Neppart: Ik weet al wat.

Americo: Wat dan?

Neppart: Heb jij hier geen zak zien liggen

Americo: Ja, daarachter in de hoek, bij jouw deken.

Neppart: (geheimzinnig) Nou, kom maar eens kijken.

(Samen verdwijnen ze uit beeld. Je hoort een hoop gestommel en gejammer. Americo heeft nu een zak over zijn hoofd. Samen komen ze weer tevoorschijn.)

Americo: Help, help.

Neppart: Zo, nu sluit ik je op in het hok hiernaast.

Americo: Nee, nee. Dat hoeft niet. Ik beloof dat jij een dag mag proberen om mij te zijn. Als Sinterklaas dan nog niets door heeft, word ik het reservepaard.

Neppart: (trekt de zak van Americo's hoofd af) Oké, maar waag het niet om je te laten zien.

Americo: Ik beloof het.

Piedewiet roep vanachter de poppenkast: Americo, we zijn er, kom maar lekker je benen strekken.

(Neppart duwt Americo opzij en gooit een dekentje over hem heen.)

Piedewiet: Hé, lieve Americo. Ha, lieve jongen. Kom je met me mee?

Neppart: Hi, hi, hi. Dat gaat goed.

Piedewiet: Wat zie ik toch aan je? Heb je zoveel gegeten? Het lijkt wel of je groter bent geworden. Maar nee, dat kan natuurlijk niet.

Neppart: Zeg Pierewaai. Is het koud buiten?

Piedewiet: Pierewaai? Ik ken geen Pierewaai. Ik ben Piedewiet. Voel jij je wel lekker?

Neppart: Ja hoor, maar ik vroeg of het buiten koud was.

Piedewiet: Koud? Natuurlijk is het buiten koud. Het is november/december. Dat weet je toch. Je komt elk jaar mee naar Nederland. Het is in Nederland toch altijd kouder dan in Spanje.

Neppart: O, dat wist ik niet.

Piedewiet: Er is echt iets mis met je. Ben je ziek? Het lijkt wel alsof je niet zo wit bent als anders.

Neppart: Uh, uh, uh, Nu je het zegt. Ik ben een beetje verkouden.

Piedewiet: Een beetje verkouden? Vorig jaar moest je steeds niezen. Toen deed je niet zo flauw als nu. Ik ga bijna geloven dat ik met een ander paard te maken heb.

Neppart: Nee, nee hoor. Ik ben echt Neppart ...uh, uh ik bedoel Amerikaan.

Piedewiet: Nou grapjas, ik breng je naar buiten naar Sinterklaas. Die is al op zoek naar jou.

einde zichtversie